

Rouwteksten



Oleahof

UITVAARTZORG

Plotseling overlijden

Met grote verslagenheid moeten wij u het plotselinge overlijden meedelen
Geschokt geven wij u kennis van het plotseling overlijden van

Totaal onverwacht is van ons heengegaan

Op (datum) is plotseling overleden

Na een actief leven is plotseling van ons heengegaan

In ons bijzijn is onverwacht uit onze handen weggeleden

In de vroege morgen van (datum) is uit ons midden weggerukt

Ons hart huilt nu wij toch nog onverwacht afscheid moeten nemen

Bedroefd om het verlies, maar dankbaar voor de goede herinneringen,
geven wij kennis van het onverwachte overlijden van

Uit ons leven werd plotseling weggenomen

In de bloei van zijn leven is geheel onverwacht van ons heengegaan

Ons leven is veranderd doordat (naam) ons plotseling is ontvallen

In hechte verbondenheid met elkaar moeten wij plotseling afscheid
nemen van

Ten gevolge van een verkeersongeval is uit ons leven weggenomen

Geschokt omdat het zo snel ging en intens verdrietig door dit plotselinge verlies
moeten wij u meedelen



Verslagen, verbijsterd en onbeschrijfelijk verdrietig delen wij u mee dat door een verkeersongeval uit het leven is weggerukt

Vol ongeloof en ontzetting moeten wij u vertellen dat uit ons midden is weggerukt

Zij heeft besloten haar eigen weg te gaan, een weg die haar rust en stilte beloofde.
Wij hopen intens dat zij die nu gevonden heeft

Plotseling is onze bijzondere, lieve, levenslustige (naam) ons ontnomen
Tot ons grote verdriet is toch nog plotseling overleden

Na een ziekte

Dankbaar voor al wat hij voor ons heeft betekend en gedaan, geven wij u met droefheid kennis dat na een kortstondig ziekbed is overleden

Na een liefdevolle verpleging in () is van ons heengegaan

Na een korte ziekte is overleden

Dankbaar dat hij uit zijn lijden is verlost, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan

Heel verdrietig moeten wij u kennis geven dat, na veertig dagen van hoop en vrees, is ingeslapen

Zacht en kalm en omringd door hen die hem zo dierbaar waren, heeft(naam)zijn moede hoofd voor altijd ten ruste gelegd

Verdrietig om zijn heengaan, maar met een dankbaar gevoel dat zijn lijden nu voorbij is, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan

Vol bewondering voor de wilskracht om zijn ziekte het hoofd te bieden

Met groot respect voor de kracht waarmee hij in het leven stond en de manier waarop hij zijn ziekte bevocht

Ondanks haar niet aflatende optimisme en strijdvaardigheid is overleden

Hoewel wij wisten dat het afscheid niet meer te vermijden was, is voor ons toch nog onverwacht overleden

Na een lange strijd is overleden

Met grote bewondering voor de kracht en moed waarmee hij gestreden heeft



Na een korte periode waarin wij hoopten op herstel is uit ons midden weggenomen

Onze lieve moeder en leuke oma heeft haar strijd gestreden

Verdrietig om de leegte die hij in ons gezin achterlaat, maar dankbaar dat een verder lijden hem bespaard is gebleven, geven wij kennis van het overlijden van

Algemeen

Wij zijn kapot van verdriet nu wij hem los moeten laten

Alleen op reis gegaan en wij kunnen niet met hem mee.

Diepbedroefd delen wij u mee dat is overleden

Onze lieve (naam) is er niet meer.

Het ongelooflijke werd waarheid; (naam) is dood

Geschrokken, aangeslagen en vol droefheid berichten wij u het overlijden van

Op (datum) is mijn allerliefste doodgegaan

Gesterkt door de gedachte dat de dood ook bevrijdend kan zijn,

laten wij u weten

Het ondenkbare is gebeurd! Onze dappere en lieve (naam) is gestorven

Verbonden met het leven en de mensen om hem heen is overleden

Bezeerd en intens verdrietig zijn wij

Acht maanden na het overlijden van zijn geliefde (naam) is nu onze lieve vader en

opa overleden

Nog geen week terug waren wij als familie nog bij elkaar. We wisten dat het voor

(naam) de laatste keer zou zijn. Maar wat kwam het afscheid snel.

In liefde en bewondering denken wij aan onze

Tot ons grote verdriet is van ons heengegaan

Hiermee vervullen wij de droeve plicht u mede te delen, dat is overleden

Bedroefd om zijn heengaan, maar met onuitwisbare herinneringen aan zijn liefde en zorg, hebben wij (onverwacht) afscheid moeten nemen van

Wij moesten afscheid nemen van mijn lieve man, een markante vader en bijzondere opa

Het gemis voelen we nu al. In bijzijn van ons allen heeft hij ons vaarwel gezegd

Het ondenkbare is gebeurd. Dag pap. Dag opa. Met respect gedenken wij u en wij zijn trots dat u deel uitmaakte van ons leven.

Verdriet en dankbaarheid, onlosmakelijk met elkaar verbonden nu voor altijd is ingeslapen....

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat zij in haar zorgzaam leven voor ons heeft betekend, hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve

Verdrietig laten wij weten dat, na een leven vol liefde en zorg, is overleden

Heel rustig is van ons heengegaan onze onvergetelijke en lieve

Ouderdom

Na een voltooid leven is van ons heengegaan

Na veel gelukkige jaren met zijn vrouw en sinds drie jaar alleen met ons, is onze vader en opa terug naar onze moeder die hij zo ontzettend heeft gemist.

Wij wuiven onze moeder uit naar haar nieuwe bestemming, waar zij herenigd zal worden met onze lieve vader en opa

Bedroefd hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man met wie ik 62 jaar lief en leed deelde, onze vader, schoonvader, groot- en overgrootvader

Toch nog onverwacht is in het zicht van zijn 87-ste verjaardag overleden

Mijn man en maatje, onze geweldige vader en lieve opa is in zijn negentigste levensjaar overleden

Zevenennegentig is hij geworden maar zo voelde hij zich niet.
Liefdevol omringd door ons allemaal is overleden

Na een afnemende gezondheid is overleden

Na een welbesteed leven is op ... -jarige leeftijd overleden

Dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden mochten hebben, geven wij kennis van het overlijden van

Na een lang en zorgzaam leven is overleden

Bedroefd, maar met een gevoel van grote dankbaarheid dat wij haar zo lang mochten behouden, geven wij u kennis van het overlijden van

Religieus

De HEERE nam tot Zich, voor ons geheel onverwacht,

Na een blijmoedig gedragen lijden is in volle overgave aan zijn Heer van ons heengegaan

Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken is ontslapen

Het heeft de HEERE behaagd tot Zich te nemen

In Gods ontferming is opgenomen onze

Na een rijk, gezegend leven is door God tot Zich geroepen onze

Wij hebben aan Gods liefde toevertrouwd onze

Opgenomen in Gods Heerlijkheid onze

God heeft Thuisgehaald onze

God heeft in Zijn eeuwig licht opgenomen onze

Met dank aan God voor Zijn liefde, maar intens verdrietig om het gemis,
delen wij u mede

Na een leven in groot Godsvertrouwen is overleden onze

In vertrouwen dat zij nu Thuis is bij haar en onze God, geven wij u kennis

Voor altijd geborgen in de handen van zijn Heer en Heiland

In vertrouwen op haar Heer en Heiland is overleden

Voor ons veel te vroeg heeft de Heer tot Zich geroepen en opgenomen in
Zijn Eeuwigheid

Heden heeft de Heere uit ons midden weggenomen

Op januari 20.... is in de volle overtuiging van haar Heer en Heiland
overleden

De Heere heeft verlost en Thuisgehaald Zijn kind

Heden heeft het de Heere behaagd om op Zijn tijd en Zijn wijze tot zich te nemen

Dankwoord

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van () voor hun liefdevolle verzorging

Wij bedanken alle medewerkers van () die vader op kundige wijze hebben verzorgd.

Vele jaren was vader woonachtig in Woonzorgcentrum (). De medewerkers die hem al deze jaren omringden waren zorgzaam en lief voor hem.
Hij was hen dankbaar voor alles wat zij deden.

Dank aan de medewerkers van () Jullie waren geweldig. Dank je wel.

Zorg, verpleging, een vriendelijk woord en een luisterend oor.
Fijn dat jullie, medewerkers van ()vader op goede wijze behandelden.
Wij zijn jullie daarvoor heel dankbaar.

Vader woonde nog niet zo lang in (). De zorg die jullie aan hem besteedden was heel goed en wij hebben grote bewondering voor jullie werk.
De verzorging van onze vader door de medewerkers van () hebben op ons een onuitwisbare indruk achtergelaten.
Dank u wel.

Onze vader was bij jullie in vertrouwde handen. Hij liet herhaaldelijk blijken hoe dankbaar hij was. Alle medewerkers van () zijn wij zeer erkentelijk voor alle liefde die zij aan hem hebben gegeven.

Ondertekst

Wij staan bij zijn leven stil

De afscheidsdienst wordt gehouden

Op (datum) komen we samen om hem te gedenken

Met woorden en muziek denken wij aan zijn leven terug

De bijeenkomst waarin hij nog een keer het middelpunt is, wordt gehouden

Wij vieren zijn leven

Voor de laatste keer zeggen wij hem gedag

Tijdens een uitvaartviering gedenken wij hem

Wij zullen hem herinneren

De bijeenkomst bij het afscheid

De dienst van Woord en Gebed

De Uitvaartdienst

De H. Eucharistieviering bij zijn uitvaart

De plechtigheid voorafgaande aan de begrafenis

De plechtigheid voorafgaand aan de crematie

(Naam) heeft zijn lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap.

In besloten kring/ in familiekring zal de plechtigheid plaatsvinden.

Overeenkomstig zijn wens zal de plechtigheid in besloten kring/familiekring plaatsvinden.

Gedichten, spreuken en versjes

Herinner mij niet in sombere dagen

Herinner mij in de stralende zon

Hoe ik was, toen ik alles nog kon

Er zijn geen woorden voor een zieke
Van wie je weet, hij redt het niet
Je streelt zijn wang, je ziet zijn ogen
Je bent bevangen door verdriet
Toch ben je dankbaar voor zijn einde
Dat na zoveel moedig strijden kwam
Omdat het niet alleen zijn leven
Maar ook zijn lijden overnam

'n Beetje

Sterven doe je niet ineens

maar af en toe een beetje

En alle beetjes die je stierf

't Is vreemd maar die vergeet je

Het is je dikwijls zelf ontgaan

je zegt: "Ik ben wat moe"

Maar op een keer ben je aan

je laatste beetje toe

Toon Hermans

Waarom al dat vechten
Waarom al die pijn
Je wilde hier niet weg
Je wilde bij ons zijn
De strijd was oneerlijk
En geheel niet terecht
Je wilde graag verder
Maar verloor dit gevecht

Het verlies was er al voor het einde
De rouw, voordat het afscheid kwam
Toen die onzekere verwarring
Bezit van je gedachten nam
Wij voelden mee, jouw stil verdriet
Nu rouwen wij, maar treuren niet

Als je ouder wordt
En niet meer weet wie je bent
Als je mensen ziet
Maar ze niet meer herkent
Als je toch blijft strijden
Om bij ons te leven
Dan hopen wij
dat je nu de rust is gegeven

Lieve (naam)
Zwijgzaam, stil en zonder vragen
heb je je ziekte gedragen
Je vocht met al je levenskracht
voor elke nieuwe dag en nacht
Zo ben je langzaam moegestreden
van ons weggeleden
En na een dappere maar ongelijke strijd
uit je lijden bevrijd
Rust zacht lieve (naam)

Ga nooit weg zonder te groeten
Ga nooit weg zonder een zoen
Want wie het noodlot zal ontmoeten
kan het morgen niet meer doen

Als ik de dingen niet meer weet
Als ik de dingen niet meer ken
En al wat ik weet meteen vergeet
Zodat ik onherkenbaar ben
Herinner mij dan in stralende zon
Vol levenskracht toen ik alles nog kon

Wat is mijn wereld wazig
wat wordt mijn wereld klein
Ik kan mij niet herinneren
wie jullie allemaal zijn
Soms zie ik iets bekends
of voel ik wat vertrouwds
En het is weer heel even
als vanouds

Achter je ligt een leven van werken en plicht
En juist dat alles bepaalde jouw gezicht
Flink was jij je hele leven
Moedig ben je tot het einde gebleven
Flink wil je dat wij nu zijn
Maar afscheid nemen doet zo'n pijn

Je vader blijft je vader
zo eigen en vertrouwd
Je wilt hem niet graag missen
omdat je van hem houdt
Maar eens dan komt de dag
dat je hem moet laten gaan
Je verstand zegt dat het goed is
maar in je ogen blinkt een traan

Een moeder sterft altijd te vroeg
al wordt ze nog zo oud
Je bidt dat God haar sparen zal
omdat je van haar houdt
Maar als die jaren knellen gaan
zij ziek wordt, moe en oud
Bid je dat God haar halen zal
omdat je van haar houdt

Mama, ...wij zijn nu nog zo klein
waarom nu, het was zo fijn
Je aai, je grapjes, je lieve lach
we missen het iedere dag
Voor altijd zit je in ons hart
op een plaatsje, heel apart

Je handen hebben voor ons gewerkt
Je hart heeft voor ons geklopt
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht

Ik heb mijn moeder niet verloren
daarvoor gaf zij mij teveel
Wat zij zei dat blijf ik horen
van wat ik ben is zij een deel
Ik kom haar overal nog tegen
in wat ik doe en wat ik laat
Zij was en blijft voor mij een zegen
waarvan het spoor nog steeds verder gaat

Geef mij je hand
Geef me ze allebei
En zeg dan heel even
Dat je niet kunt leven
Zonder mij
Toon Hermans

De Heer is mijn Herder (Psalm 23)

Veilig in Jezus' armen
Veilig aan Jezus' hart

Want niemand weet wat leven is,
alleen dat het gegeven is
en dat van dit geheimenis
God het begin en einde is
Huub Oosterhuis

Er is genoeg geleden
Een lange strijd gestreden
Nu mag je rusten gaan
God heeft je stem verstaan

Als het lichaam niet meer wil
En het leven wordt een lijden
Kan men dankbaar zijn
dat God het komt bevrijden

Als tranen een trap kunnen bouwen
en herinneringen een brug
Klommen wij hoog de hemel in
En haalden wij je gelijk weer terug

Als leven lijden wordt
is sterven een verlossing

Veel fijne herinneringen
Verzachten onze smart
Voorgoed uit ons midden
Voor altijd in ons hart

Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij

In alle eeuwigheid ben jij

Toon Hermans

Bij elk afscheid
wordt een herinnering geboren

In harten te leven

bij hen die je achterlaat

is niet sterven

Weinig nemen en veel geven
altijd hartelijk en warm
Als de mensheid zoals jij was
was de wereld niet zo arm

Zo veel soorten van verdriet, ik noem ze niet

Maar een, het afstand doen en scheiden

En niet het snijden doet zo'n pijn

maar het afgesneden zijn

M. Vasalis

Ik heb een steen verlegd
in een rivier op aarde
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten
ik leverde bewijs van mijn bestaan
Omdat door het verleggen van die ene steen
de stroom niet meer dezelfde weg zal gaan

Bram Vermeulen



Zeven maal om de aarde te gaan
als het zou moeten op handen en voeten
zeven maal om die ene te begroeten
die daar lachend te wachten zou staan
Zeven maal om de aarde gaan
Zeven maal over de zeeën gaan
schraal in de kleren, wat zou het mij deren
kon uit de dood ik die ene doen keren
Zeven maal over de zeeën gaan
zeven maal om met zijn tweeën te gaan
Ida Gerhardt

En als ik dood ben, treur dan niet
Ik ben niet echt dood, moet je weten
Het is mijn lichaam dat ik achterliet
Dood ben ik pas, als jij mij bent vergeten
Bram Vermeulen

Ik verlaat degene(n) die ik liefheb
om te gaan naar degene(n) die ik liefhad.



DEN HELDER
HUISDUINEN
JULIANADORP



Postadres Postbus 303 | 1780 AH Den Helder

Bezoekadres IJsselmeerstraat 63a | 1784 MB Den Helder
(0223) 633 221 | info@oleahof.nl | www.oleahof.nl